

Νέο τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία, συγκεκριμένα στη Νίκαια. Μπορείς να φρικάρεις ακόμα και στην ιδέα του πως έγινε όμως. Ένα μεγάλο φορτηγό έτρεχε για 2 χιλιόμετρα περίπου με 50

Km/Hr ,

και έπεσε σε πλήθος

περίπου στις 100.000 κόσμο μαζεμένο. Είχαν μαζευτεί τόσοι επειδή είχαν φτιάξει ένα

show

πυροτεχνημάτων. Στη μεγάλη λεωφόρο με όνομα Προμεντάζ ντεζ Ανγκλέ ήταν που έγινε το σκηνικό με το φορτηγό που μπήκε μέσα στο μαζεμένο πλήθος και σκότωνε αδιακρίτως εννοείται, με παιδιά πολλά μέσα,

τρομερός πανικός που προσπαθούσαν να ανοίξουν δρόμο για να γλυτώσουν, και ενώ κάποιοι ακόμα νόμιζαν ότι κάτι είχε πάθει και ήταν εκτός ελέγχου το φορτηγό, έτρεχαν από πίσω του και φώναζαν, και αυτός προσπαθούσε με ελιγμούς να σκοτώσει όσο πιο πολλούς γινόταν, και στο καπάκι πυροβολούσε.

Λογικό ήταν όχι μόνο ανταλλαγή πυρών, αλλά από τη μεριά της αστυνομίας να τον σκοτώσουν κιόλας όπως και έγινε. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα, αλλά αυτό είναι διαφορετικό στο σκεπτικό του κάθε ανθρώπου. Αν πρέπει να τον σκοτώσεις ή να το αποφύγεις. Εδώ η προσωπική μου γνώμη είναι ,..... τον σκοτώνεις. Για να τελειώνεις καταρχάς στα σίγουρα. Έπειτα,,,,, όταν κάποιος έχει σκοτώσει πάνω από 80 άτομα που μέσα εκεί και παιδιά, αλλά και ακόμα θα έχει και άλλους σίγουρα αφού οι τραυματίες έφτασαν τους 150 (από αυτούς καμιά εικοσαριά είναι βαριά και σίγουρα δε θα την βγάλουν όλοι) τότε ναι, τον σκοτώνεις. Αξίζει να ζει; □ Το φορτηγό ήταν γεμάτο πυρομαχικά όπως όπλα □ και χειροβομβίδες. Αν υπάρχουν άλλοι που μπερδεύονται σε αυτό, ακόμα δεν ξέρουν. Η

Isis

όπως έχει κάνει άλλες φορές, δηλαδή να πάρει την ευθύνη, τώρα δεν το έκανε. Οπότε δεν ξέρουν οι αρχές για ποιο λόγο το έκανε,,,,, τουλάχιστον με αποδείξεις, αφού ναι μεν δεν πήρε την ευθύνη

η

Isis,

αλλά

στο

twitter

για παράδειγμα πανηγύριζαν κυριολεκτικά.

