

Υπάρχουν πολλοί, που δεν πιστεύουν στα ΑΤΙΑ. Μάλλον οι περισσότεροι. Και δε μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον επειδή δεν πιστεύει κάτι. Γιατί σε αυτό παίζει ρόλο η κουλτούρα με την οποία έχεις μεγαλώσει, αλλά και η οικογένειά σου, με το τι αρχές για τη ζωή σου έχουν δώσει. Φυσικά, για μένα αυτό είναι λάθος από κάποια ορισμένη ηλικία και έπειτα, ειδικά τα τελευταία χρόνια που υπάρχει το ίντερνετ και μπορείς να βρεις τα πάντα.

Γι' αυτό θα έλεγα, απλά ψάχτε το. Πολλές φορές βάζουν πάνω από αυτό που κάποιος βλέπει, αυτό που του έχουν πει κάποιιοι κάποτε, χωρίς καμία απόδειξη κιόλας. Όταν σε ερωτήσεις σχετικά με τα ΑΤΙΑ απαντάνε ότι αυτά είναι επιστημονική φαντασία, εγώ θα έλεγα (χωρίς να είμαι επιστήμονας) ότι αυτά θέλουν επιστημονική κάλυψη και ερεύνηση. Κάτι το οποίο κρατικά όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά απεναντίας τα καλύπτουν αυτά τα γεγονότα, και πάλι όχι μόνο, αλλά τα υποβιβάζουν τόσο ώ στε όταν κάποιος πει ότι ,, ΝΑΙ, ,, πιστεύει ότι όντως υπάρχει και αλλού ζωή, και δεν είναι δυνατόν να ήμαστε μόνοι μας σε ένα σύμπαν, που κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε ψάξει ακόμα ούτε το 1/1.000.000.000.000.000.000++++ του σύμπαντος, και μάλιστα ούτε στη δική μας γειτονιά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Και όλα αυτά γιατί ψάχνουμε να βρούμε ζωή με τα δεδομένα της δικής μας ζωής. Κάποιοι βιολόγοι λένε ότι σίγουρα δεν υπάρχει ζωή τουλάχιστον στα κοντινά αστρικά συστήματα. Λογικό είναι να καταλήξεις σε αυτό το συμπέρασμα όταν ψάχνεις ζωή σαν αυτή που ξέρουμε. Υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει ο "άνθρακας" για τη δημιουργία ζωής. Γιατί όχι κάτι άλλο;; γιατί όχι μια μορφή ζωής που δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας; έτσι, πολλοί απλοί άνθρωποι υποστηρίζουν πως όσοι λένε πως είδαν π.χ. διαστημόπλοια ή κάτι τέτοιο, είτε είναι άρρωστοι, είτε ψεύτες. Φυσικά και δεν το έχουν ψάξει το θέμα γιατί είναι απόλυτοι: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΖΩΗ ! Κακώς. Πρέπει να αφήνουμε το μυαλό μας ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόμενα. Αλλά μια και αναφέραμε ότι πολλοί θεωρούν ψεύτες κάποιους που παρουσιάζουν κάποιες εμπειρίες που είχαν, ίσως δεν σκέφτηκαν ότι πολλοί από αυτούς είναι σε θέσεις υπεύθυνες,

- 1- είναι στην αστυνομία,
- 2- στην αεροπορία,
- 3- στη βουλή
- 4- αστροναύτες – κοσμοναύτες
- 5- Δήμαρχοι

6- επιστήμονες κύρους μεγάλου βεληνεκούς,,, και πάρα πάρα πολλοί άλλοι που το να αναφέρουν ένα τέτοιο γεγονός, μόνο πονοκέφαλο τους έφερε στην πορεία, και άλλοι ενδεχομένως το ήξεραν πως θα έχουν πρόβλημα, και δεν είπαν τίποτα, που όλοι οι παραπάνω έχουν εκπαιδευτεί ειδικά ώστε να μπορούν όταν δουν κάτι να ξέρουν τι θα παρατηρήσουν από αυτό που βλέπουν, τι εξήγηση θα δώσουν, αλλά και να μπορέσουν να περιγράψουν ΑΚΡΙΒΩΣ αυτό που είδαν. Και πάνω απ'όλα,,, κάποιιοι από αυτούς είναι 1000% σίγουροι αν αυτό που βλέπουν είναι γήινο ή όχι, αφού η δουλειά τους βασίζεται στην πιο προηγμένη Γήινη τεχνολογία. Δηλαδή δε μπορεί ένας αστροναύτης να μπερδευτεί ή να είναι κάτι που δεν γνωρίζει αλλά είναι Γήινο. Όταν πάνω από αεροδρόμιο εμφανίστηκε ΑΤΙΑ και το έβλεπαν όλοι, όταν μίλησαν με τον πύργο ελέγχου τους είπαν από τον πύργο ελέγχου,,, δεν ξέρουμε τι είδατε εσείς, αλλά αν ρωτήσουν εμάς θα πούμε πως δεν είδαμε τίποτα. Ο νοών νοήτω. Και στη συγκεκριμένη θέαση, ήταν παρόντες δεκάδες δεκάδων ατόμων. Αλλά υπάρχουν και άλλες, που δε μπορείς να αμφισβητήσεις χιλιάδες κόσμο, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Σε αγώνα "αμερικάνικου ποδοσφαίρου" την ώρα του παιχνιδιού, ένα ΑΤΙΑ σταμάτησε πάνω από το γήπεδο, το οποίο ήταν τόσο μεγάλο και τόσο χαμηλά στο γήπεδο, που σκοτεινίασε ο ουρανός, ενώ διεκόπη ο αγώνας επί τόπου αφού όλοι κοιτούσαν προς τα πάνω. Εδώ είχαμε πάνω από 10.000-15.000 κόσμο που ήταν παρόν και μπορούσε να πει με ακρίβεια τι είδε, ενώ οι περιγραφές όλων ήταν όμοιες. Γι'αυτό θα έλεγα ότι καλό είναι να ανοίξουν λιγάκι το μυαλό τους, και να αφήσουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, άσχετα με το τι πιστεύουν και τι όχι. Ήδη, αυτό που θέλουν οι μεγάλες κυβερνήσεις και ειδικά η Αμερική, το έχουν πετύχει. Να γελοιοποιείται όποιος μιλάει θετικά για αυτού του είδους πράγματα. Αυτό είναι το πιο δυνατό όπλο κάποιου, όπως λένε και για τον Σατανά, που ισχύει ακριβώς το ίδιο. Όσοι πιστεύουν στον Θεό, πιστεύουν αναπόφευκτα και στον Σατανά. Το μεγαλύτερο όπλο του Σατανά, είναι να πείσει πως δεν υπάρχει. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στην άλλη περίπτωση. Έχετε λοιπόν το μυαλό σας ανοιχτό, και ας μην πιστεύετε. Αφήστε όμως να υπάρχει και ένα "μπορεί" πριν πείτε το ΟΧΙ. Ανοιχτε το μυαλό σας. Προσωπικά πιστεύω στο καλό και στο κακό, και αν δούμε και το τι συμβαίνει στο σύμπαν, είναι ένα παρόμοιο πράγμα, δηλαδή υπάρχει η αρνητική και η θετική ενέργεια. Υπάρχει η ύλη και η αντιύλη. Ότι υπάρχει από τη μια πλευρά, έτσι αντίστοιχα υπάρχει και από την άλλη πλευρά. Υπάρχει ακόμα η καλή πλευρά ενός οποιοδήποτε ανθρώπου, και η κακή του πλευρά. Και μια και είπα για το καλό και το κακό, το πιστεύω μου σχετικά με το Θεό ή το μετά το θάνατο τι γίνεται; κόλαση και παράδεισος υπάρχουν; και αν υπάρχουν, ποιοι θα πάνε, και γιατί; γιατί δηλαδή να είναι οι Χριστιανοί οι ορθοί και όχι π.χ. οι Βουδιστές ή ένα κάρο χιλιάδες θρησκείες που υπάρχουν και μεγάλες μάλιστα όπως το Ισλάμ; έτσι πιστεύω πως εφόσον υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που δεν είναι κατ ανάγκη ο Θεός που μας προβάλλουν, ο καθένας θα κριθεί (εφόσον δεν τερματίζει το πνεύμα με το θάνατο του σώματος) κατά συνείδηση γιατί αυτή είναι που δεν μπορείς να την κοροϊδέψεις. Γι'αυτό και ο Ιησούς Χριστός (που παρεμπιπτόντως πιστεύω πως πέρασε από την ανθρωπότητα, αλλά όχι όπως μας τον έχουν περάσει, αλλά ως ένας πνευματικός Άνθρωπος, που έφτασε σε άλλα "επίπεδα" που δεν μπορούμε να φτάσουμε εμείς, γιατί καταρχάς δεν έχουμε την αγνότητα, και που ξέρετε;;; ίσως και άλλα πράγματα που δεν τα ξέρουμε, αλλά ίσως έχουμε κάποια φιλοσοφία πάνω σε αυτό το θέμα, και δε τα λέμε γιατί θα μας χαρακτηρίσουν με ότι χειρότερο χαρακτηρισμό υπάρχει) είχε πει ότι "μακάριοι αυτοί που δε με βλέπουν και θα με πιστέψουν, γιατί εδώ με είδαν και

δε με πίστεψαν.”

Αφήστε το μυαλό σας ανοιχτό, προσπαθήστε να μην κάνετε πολέμους, και να υπάρχει μια αρμονία με τη φύση σχετικά με τους ανθρώπους. Και την ενέργεια που χαλάμε για όπλα (η ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί στον πλανήτη μας ως χρήματα που σπαταλάμε ενέργεια για αυτά και μας τα παίρνουν, δηλαδή μας παίρνουν την ενέργειά μας δίνοντάς μας πράγματα που όχι μόνο δε μας ωφελούν, αλλά μας κρατάνε πίσω) θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να μην έχουμε πολέμους πουθενά, και όχι μόνο, αλλά μια ένα δίκαιο καταμερισμό του πλούτου, να μην πεινάει κανείς σε όλη τη γη. Αν μπορέσουμε και φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε η ανθρωπότητα θα μπορέσει να προχωρήσει πνευματικά ακόμα περισσότερο, και να πάει σε διαστάσεις που θεωρούμε επιστημονική φαντασία.

Γεια σας.

1.