

Και φτάνουμε πλέον στις θεωρίες, που ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του, και οφείλουμε να την σεβαστούμε, και να έχουμε αν μη τι άλλο μια ανταλλαγή απόψεων, αλλά ο καθένας τη θεωρία του θα πρέπει να την στηρίξει κάπου και να μην είναι φλου.

Επειδή έχει τύχει να κάνω τέτοιες συζητήσεις με πολλούς φίλους αλλά και με άλλους ανθρώπους που απλά βρεθήκαμε σε έναν κοινό χώρο (για παράδειγμα. Σε κάποιο οδοντίατρο που όλοι περιμένουν τη σειρά τους, και μέχρι να περάσει η ώρα γίνονται διάφορες συζητήσεις. Πρόσφατα λοιπόν άκουσα το εξής: ΔΕΝ γίνεται να πιστέψω αυτά που αφορούν νοήμονα όντα πόσο μάλλον στην περίπτωση (που όπως πιστεύω εγώ μας παρακολουθούν εμάς και την εξέλιξή μας σε αυτό χιλιάδες χρόνια), για τον εξής απλό λόγο: Πιστεύω στον Θεό ΜΑΣ, στον Θεό που υποστηρίζει ο Χριστιανισμός. Οπότε δε μπορώ να πιστέψω κάτι που θα μου καταρρίψει όλα τα πιστεύω.

Και εδώ μου θυμίζει κάποια πραγματική ιστορία που έχει ως εξής: σε κάποια κυρία κάποιας ηλικίας, όχι μόνο θέαση, αλλά και [επαφή 4ου τύπου](#). Η κυρία αυτή δεν ήταν μόνη της, δεν το έπαθε μόνη της αυτό, είχε και μάρτυρες που έπαθαν το ίδιο. Αλλά τα λόγια που έλεγε στο Ντοκιμαντέρ μου έμειναν χαραγμένα στο μυαλό. “Σοκαρίστηκα τόσο, που ήθελα να φωνάξω, και δεν έβγαινε η φωνή μου. Ήμουν ξαπλωμένη κάπου σαν κρεβάτι ή τραπέζι, όπου ένιωθα ότι μου έκαναν κάποια πειράματα χωρίς να μπορώ να κουνήσω τίποτα εκτός από τα μάτια μου.” Όλα αυτά που θυμόταν (ήταν λιγοστά) αυτή η κυρία μαζί με την κόρη της που ήταν παρόν, τα θυμόταν ανάκατα μέσα στο μυαλό της. Δηλαδή είχε διάφορες σκηνές, χωρίς όμως να ξέρει ποια ήταν πριν και ποια μετά. Και εκεί μπαίνει η σύγχρονη “βοήθεια” μέσω υπνωτισμού, που δίνει την ευχέρεια να μπορέσουν να θυμηθούν ακριβώς τι είχε γίνει, που ακριβώς ήταν, και τι είδε. Περιέγραψε και τα όντα που είδε. Αλλά το θέμα μας τώ ρα είναι αλλού.

Στη συνέχεια αυτή η γυναίκα είπε πως από τότε που συνέβη αυτό, χάλασε όλη η ζωή της, της δημιούργησε μέχρι και ψυχολογικά προβλήματα, και ουδέποτε ήθελε να συζητήσει ακόμα και με την κόρη της αυτό το γεγονός. Αυτά τα λέει η ίδια. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το εξής: “παρόλο που μου χάλασε όλη τη ζωή κ.λ.π., φανταστείτε να είστε κάτω από κάποια τρομακτικά όντα και να μη μπορείτε να κάνετε τίποτα αλλά και να μη μπορεί να σας βοηθήσει κανείς, παρ’όλα αυτά όμως, επειδή μεγάλωσα σε μια Χριστιανική οικογένεια, είχα Χριστιανικές αρχές με κάποια δεδομένα, τα οποία

αυτό το γεγονός μου τα κατέρριψε.” Με λίγα και απλά λόγια, παρόλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αυτό το γεγονός, αυτό που την συντάραξε περισσότερο ήταν ότι πίστευε σε ένα Θεό, το Θεό που μας λέει ο Χριστός, και αυτό το γεγονός της κατέρριψε όλη αυτή τη δεοντολογία με την οποία την είχαν μεγαλώσει. “Μου άλλαξε τα δεδομένα” (είπε χαρακτηριστικά). “είναι τρομερό το να μεγαλώσεις 50-60 χρόνια με κάποια δεδομένα και ξαφνικά να γίνεται ένα γεγονός που στα μηδενίζει όλα αυτά,” ,,,, και μετά;;; Ξαναγυρνάς από τη αρχή, όπως ένα παιδί, στο να μάθεις τι τελικά γίνεται και τι ισχύει; εγώ προσωπικά δεν προσπαθώ να πείσω κανέναν για τίποτα, αλλά λέω πως καλό θα είναι να ψάξεις. Μέχρι και ο Ιησούς είπε “ερευνάτε τας γραφάς”. Πιστεύω ότι το ίδιο θα εννοούσε γενικότερα. Δεν πιστεύω πως ένας Θεός ελεήμων θα ήθελε “πρόβατα” όσον αφορά το ψάξιμο, αλλά κάτι παραπάνω, που θα προσπαθούσαν να βρουν την άκρια, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν αν πάρουμε την Καινή διαθήκη, διαφέρει κατά πολύ από την Παλαιά Διαθήκη που παρεμπιπτόντως σε αυτήν πιστεύουν οι Εβραίοι, και περιμένουν ακόμα το Μεσσία που θα έρθει να τους σώσει αφού δεν παραδέχονται τον Χριστό.

Έτσι εγώ δεν θα έλεγα ερευνάτε τας γραφάς μόνο, γιατί τώ ρα έχουμε την ευχέρεια να ψάξουμε από πολλούς πόρους πολλά πράγματα. Ένας πόρος είναι και αυτός του Ίντερνετ, που μπορείς να βρεις ότι θες. Έτσι θα έλεγα ότι ψάχτε το γενικότερα, αλλά με μυαλό ανοιχτό σε οτιδήποτε. Ακόμα και σε πράγματα που θεωρούμε σήμερα επιστημονική φαντασία.